

## Maandelijks nieuws

september 2023

Nr 9

### Mooie nieuwtjes...

TK Paud onze school

Compost maken met de  
composteerder

Project Global  
Awareness

Rumah Ibu Anak wordt in  
gebruik genomen

Onze kliniek update

# Yayasan Setetes Embun

## Beste lezers,

Op een heerlijke nazomer middag eind september start ik met de nieuwsbrief van september. In de kampong is het te lang erg droog met "koude" nachten van zo'n 20 graden en verschillende mensen worden hier ziek van. Zo ook Gunawan, die zelden ziek is, blijkt geveld door een verkoudheid. De school heeft er wat diertjes bij gekregen en het moeder kind huis wordt in gebruik genomen terwijl de caregivers hun training afronden. Het leven kabbelt hier en daar lekker door.

Hierover en andere nieuwtjes schrijf ik hieronder in deze nieuwsbrief. Geniet ervan en blijf ons volgen...

Mary

*Onze NGO blijft onveranderd dezelfde groep mensen:*

PWM is onze NGO in Mujur die alle activiteiten, projecten, ect uitvoert voor onze stichting.



Mary

De oprichters  
Indonesië.

Gondrong

in Nederland en

## TK Paud kleuterschool



Dit schooljaar zijn er veel nieuwe leerlingen gestart bij onze kleuterschool. Er zijn nieuwe meubels gemaakt en er is de wens gekomen wat meer lesruimte te maken door het kantoor bij het klaslokaal te trekken. Zo kan dan naast de school een nieuw klein kantoor komen. In de juffenkamer kan dan een klein keukentje komen zodat de situatie wat veiliger wordt voor de kinderen.

Sinds we een officiële school zijn geworden met alle

benodigde certificaten moeten we ons soms (helaas) ook aan de richtlijnen houden van Indonesië. Na 2 jaar van Corona is het de bedoeling dat de oudste kleuters zich eenmalig verzamelen in het centrum in het wit gekleed om een fictieve wandeltocht naar Mekka te lopen. In de praktijk gaan ze alleen op de foto en verdient de overheid een leuke cent met de verkoop van de kleding. Onze school doet hier niet aan mee en wij hebben zelf de kleding veel goedkoper gemaakt zodat we de komende jaren onder de pannen zijn zeggen we dan. Verder is de school en de grond eigendom van de stichting en zijn we niet in alles



afhankelijk van de staat. Ouders waren wat onzeker over ons schoolaanbod. Dat is nu gelukkig verleden tijd. Er is transparantie en opnieuw info naar de ouders gegeven dat wij alle geloven respecteren en ook geen politieke voorkeur zullen hebben. Religie en politiek blijven gevoelige issues.



## Compost maken met de compostmachine



Inmiddels is van de donatie vanuit Veiling met een missie een compostmachine gerepareerd en een nieuwe aangekocht. De bedoeling is dat we tuinafval maar ook groenafval van de bewoners gaan

composteren en fermenteren. De compost wordt later deels met een kleine winst verkocht. Dat is dan weer goed voor de stichting die moet zorgen dat ze in de toekomst zelfstandig de projecten over gaat nemen.

## Project Global Awareness



In Nederland zijn de eerste lessen beeldend geweest met hele mooie resultaten. In de kampong gaan de juffen dezelfde lessen aanbieden waardoor we in beide landen hetzelfde onderwijs aanbod laten zien want gezonde voeding is een wereldwijd probleem. Hiermee zullen we dit project volgende maand definitief afsluiten.

## Rumah Ibu Anak wordt in gebruik genomen

Afgelopen maand zijn de laatste werkzaamheden verricht en is het huisje mooi ingericht terwijl in onze kliniek de laatste bijeenkomst was voor onze

caregivers die als vrijwilligers gaan participeren in dit project. De eerste bezoekers kwamen alvast een kijkje nemen en vanaf heden kunnen bewoners Heliya, de vrouw



van de burgemeester, benaderen of onze stichting om hulp vragen voor een tijdelijk verblijf. Er zijn 4 slaapkamers en toiletten/douche ruimtes voor 8 mensen. De caregivers gaan ook helpen met koken en willen de "zwervende bewoners met een beperking" gaan voorzien van een hapje eten. Solihin kwam al wandelend meteen een kijkje nemen. Ik

kwam hem zelf overal tegen en hij begroette mij altijd met een handshake en een vrolijke glimlach op zijn gezicht. Weer een droom verwezenlijkt. Ik ben er trots op en vooral heel blij mee voor de mensen die elke dag weer er voor elkaar zijn.

## Update kliniek



Achter de schermen wordt er nog altijd gewerkt om de volledige certificering van de kliniek rond te krijgen. Er is inmiddels al heel wat voor elkaar gekregen door de hulp van Trisno die nu wekelijks op en neer reist vanuit Bandung. Volgend jaar gaat hij met pensioen en zal dan elke dag te vinden zijn in de kliniek. Wat zijn wij hier blij mee...

Er zijn nog elke week medische check ups voor de baby's en peuters waarbij groei en ontwikkeling bekeken wordt. Daarnaast regelt Trisno ook allerlei andere medische controles. Trisno wordt hierbij geholpen door Tika en enkele vrijwillige verpleegkundigen die de zieken in de kliniek ook verzorgen. Vanaf nu worden zij ondersteund door onze caregivers die eenvoudige medische handelingen mogen ondersteunen en de zieken kunnen verzorgen. Bloed wordt nog naar het lab gestuurd. Medicatie en inenting kunnen geboden wordt door Trisno en zijn team. Ondervoeding wordt in de gaten gehouden en kind en moeder kunnen vanaf nu in ons moeder kind huis blijven. Zwangeren komen op controle en bij onvoldoende hygiëne thuis kunnen ze hun kraamperiode doorbrengen in ons moeder kind huis.

## Tot de volgende maand weer...

Mary



## Neem contact met ons op

---

Bedrijfsnaam

Yayasan Setetes Embun

Adres

Schipbeek 5

Postcode en plaats

5032 RP tilburg

E-mailadres

maryvanderzijden@gmail.com

Website

[www.yayasansetetesembun.org](http://www.yayasansetetesembun.org)

